

Reestdal

Kamperen met de kleinkinderen



Hemelvaartsweekend

Woensdag 8 mei – zondag 12 mei 2024

Een KNNV/IVN kampeervakantie

Foto's: familie Bakker en familie Burgel. *In cursief : teksten familie Bakker*

Korte samenvatting van het kamp.

- Camping Si-Se-An in De Haar nabij Balkbrug en dicht bij het mooie Reestdal. Balkbrug ligt in Overijssel net onder de zuidgrens van Drenthe. Grotere plaatsen in de buurt zijn Ommen en Dedemsvaart.
- Het is een grote camping met veel faciliteiten en goed sanitair. Water en elektriciteit zijn voorhanden op het veld dat ons is toegewezen: de Pinkenweide.
- We zijn met 17 volwassenen en 20 kinderen
- Kringgesprekken met allerlei waarnemingen; de kinderen hebben een flinke inbreng
- Mooi weer met frisse ochtenden
- Wandelen in het Reestdal
- Fietsen idem
- Vroege vogels 2x
- Vleermuizen 2x
- Slootje vissen
- Zwemmen
- Pannenkoeken
- Ijsjes eten
- Fietsen naar de vlindertuin in Zuidwolde
- Bonte avond en cadeautjes kampbestuur

8 mei

We vertrekken om 11.30 We zijn om 12 in Zoeterwoude Rijndijk bij Ib. Hij en zijn bagage kunnen er nog net bij in de auto. Daar zitten al 2 volwassenen, drie vouwfietsen, 2 tenten, persoonlijke bagage, kampeeruitrusting, laarzen, stoelen etc. in.

Van 8 tot 12 mei kampeerden we (17 volwassenen en 20 kinderen) op camping Si-Es-An. Deze mooi gelegen camping ligt in De Haar, vlak bij het prachtige Reestdal, waar het riviertje de Reest doorheen kronkelt.

We (Marijke, Ib en ondergetekende) komen rond 14.00 uur aan op de camping (via een interessante, maar niet optimale route van de Tomtom). We melden ons bij de receptie, krijgen kaartjes met douchetegoed (leuk woord voor Scrabble) en een sleuteltje voor het water. Wij gaan naar de Pinkenweide, waar al enkele andere deelnemers - waaronder het volledige kampbestuur - staan. Dit bestaat uit Nicolette (voorzitter), Tieke (admin) en Dirk (excursievoorbereider). Bij de ons aangewezen plek is ook elektriciteit en water. Onderweg zagen we al veel ooievaars en roeken (deze laatste soort is voor ons westerlingen geen algemene soort). Op de camping continu zang van fitis, vink, merel en zwartkop. Deze fitis heeft wel werkdagen (zingdagen) van 12 -14 uur.

We zetten de tenten op, drinken koffie en lezen boeken. Het sanitair is niet al te ver weg en er tegenover zijn de brasserie en het snackloket (ook voor ijsjes; grote softijsje voor € 2,50). Ik verken op de fiets de weg naar Balkbrug. Daar vind ik als snel de Jumbo op de kruising met de N377. Onderweg hoor ik geelgors, grasmus, boomkruiper. Ja, ja, uw schrijver is een vogelaar.

's Avond om acht uur de eerste kring. We doen een kennismakingsrondje, Nicolette en Tieke doen huishoudelijke mededelingen en Dirk zet de excursieplannen uiteen. Twee groepen gaan een wandeling van 10 – 12 km door het Reestdal maken en een derde groep een kortere van 6,5 km.

De woensdag is altijd een drukke dag. Wij halen de kleinkinderen op en onze kinderen helpen ons met het opzetten van de tenten. Om zes uur begonnen de magen te knorren en heeft één van de kinderen patat gehaald bij de

snackbar. Altijd een lekker en voor ons gemakkelijk begin van het Hemelvaartsweekend. Voor de afwas was veel interesse. Want het was maar een kleine afwas en morgen zou er veel meer afgewassen moeten worden.

's Avonds de eerste choc. Eigenlijk heeft de Kampeercommissie de choc afgeschaft, maar in het Hemelvaartsweekend met zoveel kinderen houden we die er gewoon in! Dit jaar waren er wel 20 (klein)kinderen. En met 15 volwassenen is dat een behoorlijk grote groep.

Alle kinderen kregen een opschrijfboekje van de kampleiding. Dat was bedoeld om alle soorten op te schrijven, die ze bij de excursie van donderdag zouden zien. Niet iedereen zag daar het nut van in. We kunnen het toch gewoon onthouden, zei Frank, maar de volgende dag zou wel blijken dat dat niet mogelijk was.



Een gedeelte van de kring op 8 mei

9 mei

We vertrekken in drie groepen. Ik mag de derde (kleine) groep begeleiden bestaande uit Louis en zijn kleinzoons Lieuwe (7) en Sven (4). Dirk heeft ons aanwijzingen en een kaart gegeven. Het is een leuke route. Onze eerste bestemming is Oud Avereest. We gaan herhaaldelijk zitten op bankjes die in de zon staan. Nabij het kerkhof staat een "praatpaal" die je zelf met trapbewegingen kunt laten "spreken". Er is een tekst voor volwassenen en ook een voor kinderen. De jongens zijn erg geïnteresseerd in het klein bodem- en insectenleven. Louis blijkt een libellenexpert die met grote vaardigheid zijn vangnet hanteert.

Louis heeft (in de vorige eeuw) de natuurgidsencursus bij IVN-Leiden gedaan, onder leiding van de nog steeds actieve Marian Kathmann!

We zijn twee keer de Reest overgestoken. Ons verste punt is bij het vennetje genaamd het Spookmeertje, dicht bij vakantieverblijf de Wildenberg. Aan het vennetje lunchen we op een wrak bankje. Er vliegen veel libellen o.a. viervlek. Lieuwe bekwaamt zich ook in de vangkunst. Rond 14.00 uur zijn we weer terug. We hebben 6,5 km gelopen en ik heb begeleid met de vouwfiets. Het was gezellig.

Boodschappen bij de Jumbo in Balkbrug. Marijke, Ib en ik gaan nog even op zoek naar de wielewaal. Die vinden we niet maar wel meerdere boompiepers.

De andere twee groepen - we kwamen ze af en toe tegen - hebben een veel langere wandeling gemaakt en die afgekort op ruim 10 km. Ze maken die morgen af.

Om half 10 zouden we gaan wandelen. Het werd een 'zoveel mogelijk soorten' wandeling. Dat betekende dat we moesten proberen alle soorten vogels, planten, vlinders, insecten en dieren, die we tegenkwamen te noteren.

De excursieregelaar had de paarse paaltjes route door het Reestdal uitgezocht, een wandeling van een km of zes. Dat zou goed te doen zijn. Wat hij over het hoofd had gezien was dat de route niet bij de camping begon, maar dat je er eerst naar toe moest lopen. Maar dat bleek pas later. Voor de koffiepauze, voor ons dus boterham, water en appelstukjes, vonden we een mooi plekje op een bruggetje over de Reest.

In het begin van de wandeling kwamen we erg veel nieuwe soorten tegen, dus er was erg veel schrijfwerk voor Senna,



die ze allemaal zou opschrijven. Dat bleek dus een hele klus. Na een uur of drie soorten zoeken hadden we nog maar vier km afgelegd. Toen hebben we de tactiek maar veranderd. Gewoon doorlopen en alleen heel bijzondere soorten nog noteren. Dan wordt het wel saai. Alleen wandelen is heel saai. Uiteindelijk bleek de wandeling 10,5 km. Maar wel konden we vol trots 's avonds bij de choc melden dat we 225 soorten hadden gezien, waaronder 56 vogels. Een aantal dat zelfs de

geroutineerde vogelaars niet voor mogelijk hielden. En natuurlijk werd iedereen beloond met een ijsje, zeg maar ijs, toen we terug op de camping kwamen.

De avondmaaltijd? Het werd pasta met prei, paprika, tomatensaus en geraspte kaas. De saus apart. Met wortel als voorafje. Laura heeft fantastisch geholpen met snijden van de paprika's en prei en er werd goed geholpen met de afwas. Ineens was er paniek! Een mierenexplosie. Laura's tas zat helemaal vol met mieren en de tent ook. Wat bleek, de tent stond op een mierenest. Het werd direct oorlog met Casper in de frontlinie. Hoeveel mieren er zijn gesneuveld heeft de opperbevelhebber van de tegenpartij niet bekend gemaakt, maar Casper overleefde het slagveld. Daarna werden zo snel mogelijk alle haringen losgemaakt, alle spullen uit de tent gehaald en de tent een paar meter verplaatst. Gelukkig bleek dit een betere plek! Op een gegeven moment zagen we dat de kinderen een hoek van de camping opzochten om fikkie te gaan stoken. Dat mocht ook al niet. Maar er was gelukkig wel op een ander veldje een 'vuurschaal' waarin de kinderen een vuurtje mochten stoken onder toezicht van de familie die er om heen stond.

10 mei

Vroege vogelexcursie om 6.30. Ik ben bij vergissing al om 5.45 op. Klein clubje: Nathalie, Marijke, Ib, Dirk en ik. Het is frisjes maar de moeite waard met veel waarnemingen in het Reestdal, waaronder nu ook boeren- en huiszwaluw, wielewaal, bonte vliegenvanger, nachtegaal, gaai, holenduif, Turkse tortel en rietgors.

Na het ontbijt gaan de meesten op pad om de wandeling van gisteren te voltooien. Ze gaan ook slootje vissen bij de dichtstbijzijnde bruggetjes over de Reest. Bij een van de bruggetjes zijn ook sluisdeuren en daar is het water het makkelijkst bereikbaar voor de visnetjes (zie foto).

Half tien gingen we op weg naar de Reest in twee groepen om daar waterbeestjes te vangen. Onze kinderen werden verdeeld om de integratie met de andere kinderen te bevorderen. Het was gelukkig niet ver lopen, een idee, waar m.n. Nova zich hard voor had gemaakt na de wandeling van gisteren.

Een derde groep maakte nog een korte wandeling in het Reestdal.

Het werd een groot succes, veel plezier en er werden veel beestjes gevangen. Misschien wel tweehonderd kikkervisjes. Vooral de groep waar de meiden bij waren ingedeeld hadden een leuke plek gevonden.



Marijke en ik fietsen een groot deel van de wandelroute van gisteren en zien en/of horen zo heel wat vogels, zoals zwarte specht, roodborsttapuit en kneu.

Bij het slootje vissen zagen we o.a. staafwants, libellenlarven, een vers uitgeslopen libel, de grote bronsglanzende waterkever, een schorpioenwants, schrijvertjes en heel veel kikkervisjes.

's Middags gaan de liefhebbers zwemmen in het openluchtbad het Heuveltjesbos in Balkbrug. Dat is op loopafstand van de camping. Een mooi gelegen zwembad, veilig en met een aparte plek met een springkussen en een leuke zandbak, waarin nog meer werd gespeeld dan in het zwembad zelf.



Tim probeerde het springkussen uit te graven, zoals hij in hun eigen tuin gewend was, maar dat mocht niet eens van Volkert.

Toen was het tijd voor de pannenkoeken: zoals gebruikelijk wordt er door alle opa's en oma's gebakken. Casper deelde bij de choc mee dat hij de pizza-pannenkoeken van Els en de pannenkoeken van zijn oma en opa het lekkerst vond. Uit de grote toeloop hadden wij dat idee ook al. Toen het beslag van twee pakken meel op was, moesten we nog een aantal liefhebbers teleurstellen.

's Avonds doen we een korte vleermuisexcursie met de batdetectors van Dirk en Lex. Waarnemingen: alleen dwergvleermuis, maar aardig veel.

11 mei

Vroege vogelexcursie. Ik ga deze keer niet mee.

We gaan om 10 uur met z'n zevenen per fiets naar Zuidwolde voor een bezoek aan een vlindertuin aan de rand van een volkstuincomplex. Het is een mooie fietstocht. De anderen komen per auto. Het complex en de vlindertuin zijn mooi ingericht.

Gisteren bij de choc werden een aantal mogelijkheden genoemd voor excursies voor vandaag. Volkert vond de vlindertuin wel aantrekkelijk en regelde een korte excursie: om elf uur vertrokken we naar Zuidwolde.



Wij met de bus, Els met de auto en anderen met de fiets. Het was een mooi aangelegde tuin bij een volkstuinencomplex. Jammer genoeg lag het bloemendeel toen wij er waren nog in de schaduw. Weinig vlinders gezien: Citroenvlinder, Klein geaderd witje, Klein koolwitje, een Oranje tipje en nog een 'bruine vlinder'.

Voor kinderen was het maar saai en ze hadden geen zin meer in een wandelingetje in de buurt, dus na ruim een half uur zijn we weer naar de camping gegaan.

's Ochtends de vlindertuin, 's middags kozen de kinderen voor een herhaling van het vissen. Dus na de lunch gingen we met een flink aantal kinderen naar de plek waar gisteren de meiden waren geweest.

Het bleek inderdaad een heel geschikte plek, omdat je er in de sluisdeuren kon zitten en vandaar kon vissen. Opnieuw bloedzuigers, libellenlarfjes, kreeftjes, schaatsenrijders en borrelnootjes.

Terug op de camping kreeg iedereen nog een ijs, dit keer van Els.

Terug via de Pieperij. Ib koopt onderweg cadeautjes voor Aukje (zijn moeder) want morgen is het moederdag. We stoppen voor koffie bij een leuke boerderij waar een half-Spaanse boerin de scepter zwaait (ze is geboren in Rotterdam in het Clara ziekenhuis, net als onze kinderen Aukje en Thomas). Op de boerderij houden ze vleeskoeien (Limousin) en fokken paarden. Ze verkopen ook ijs (voor Ib). Terug fietsen Marijke, Ib en ik een eigen route via Bazuin, Fort en Pieperij. We nemen de Nieuwe weg langs de Takkenhoogte en ter hoogte van coördinaten 516 N en ca. 222,5 O gaan we rechts langs de Wildenberg en zo door over de Reest en over de Schapenstreek naar de camping. We zitten op de camping op ca. 513,7 N en 221,5 O.

's Middags nog een keer slootje vissen. Er wordt ook weer gezwommen.

Na diverse ijsjes, de afwas enz. was het weer tijd voor de kring. Louis was rond 12 uur weer vertrokken met Lieuwe (7) en Sven (4). Het maximum was voor deze jongens wel ongeveer bereikt. De kring eindigt als een bonte avond na de verhalen over de excursies. Tieke draagt een mooi gedicht van Annie MG Schmidt voor over een stout prinsesje. Joske zingt een mooi liedje. Papegaai en Pinguin houden een samenspraak en daarna bedanken we onze kampleiding (Nicolette, Dirk en Tieke) voor de prima organisatie. Het cadeautje bestaat uit streekproducten die we konden kopen bij de receptie.

Dan volgt onder leiding van Nicolette nog een gezamenlijk verhaal waarmee de bonte avond wordt afgesloten. Jupiter (een auto), slippers, een bananen en een roze flamingo vormden samen een mooi verhaal.



We sluiten ook deze avond af met een korte vleermuisexcursie.

12 mei

Opbreken, afscheid nemen en weer naar huis. Het was een heel gezellig kamp met prachtig weer. Voor ons was het vrij uniek dat we de tenten droog konden opzetten en afbreken.

File bij Hoevelaken. Gaat verder vlot. Ib thuisgebracht

Oegstgeest, 26 mei 2024

Eindredactie

Lex Burgel