

Kampeervakantie Hellendoorn

29 mei t/m 2 juni 2019



We kampeerden op :
Natuurkampeerterrein Het
Rhanerveld
Ossenkampweg 4
7447 PR Hellendoorn

De camping ligt tegen de
Natuurcamping Eelerberg aan.
De camping ligt ook vlak bij de
Eelerberg, een heuvel ten
noordwesten van Hellendoorn,
waarvan de top 40 meter hoog
is. Tevens ligt de camping vlakbij
het buurtschap Eelen. De naam
van de natuurkampeerterrein
verwijst naar Rhaan, een ander
buurtschap nabij de camping.



Deelnemers:

Het was qua leeftijdsopbouw een goed gemengd gezelschap.

Er waren 9 kinderen onder de 10 jaar: Frank, Nova, Laura, Senna, May, Jitske, Roan, Jayson en Nina.

6 in de leeftijd van 10-15 jaar: Hester, Rebecca, Luna, Arend, Mirte en Charlotte.

2 in de leeftijd van 16-20 jaar: Kennard en Jasmijn.

En 14 ouderen: Aletta, Arien (excursieregelaar), Henk, Els, Natalie, Hans Peter (voorzitter), Mildred (admin), Hennie, Heleen, Marcel, David, Marja en Volkert.

De **foto's** zijn van Heleen en Volkert



Indrukken van de excursies

Excursie Regge-Hurendijk (30-05)

Met de 29 kilometer die we hebben gefietst, hebben we een heerlijke tocht gehad. Een paar hoogtepunten waren: ooievaars met jongen, bloeiende muizenootjes, een blauwe breedscheenjuffer en waarschijnlijk een grauwe klawier. Het was een mooi gebied met veel verschillende landschappen. Het stroomdal van de Regge is een bron van biodiversiteit en landschappelijke schoonheid.

Excursie Luttenberg (30-05)



Enmaal aangekomen op de parkeerplaats in Luttenberg, direct na de kerk, zijn we begonnen aan een 3 kilometer wandeling. We hebben een mierenleeuw gespot en geluncht bij een boom met een specht. Het was een mooie wandeling. Ook geschikt voor kinderen door de

verschillende routes, waarbij de afstand kon worden afgestemd aan de beenlengte. Het was een mooi gebied met bijzondere waarnemingen. We hebben een goede dag gehad.



Geelbandlangsprietmot

Regenworm



'Natuur'lijk klimmem

De choc



Altijd een feestje om met elkaar te bespreken wat er die dag zoal gezien was en wat we de volgende dag zouden gaan doen. Maar de eerste dag was er al gelijk iets bijzonders omdat Frank jarig was. Natuurlijk werd hij toegezongen en mocht hij met zijn zus de koekjes rondbrengen.



Excursie Bezoekerscentrum SBB (31-05)

Vandaag zijn we naar het bezoekerscentrum op de Sallandse Heuvelrug gefietst. Eenmaal aangekomen begonnen we de excursie met een kop koffie en een kijkje in het centrum. Daarna hebben we een wandeling gemaakt bij het bezoekerscentrum van 6 kilometer. Een paar hoogtepunten waren: een gekraagde roodstaart, 2 langshuppelende reeën, zandhagedissen, nest van grote bonte specht en een boompieper. De diversiteit in de landschappen op de Sallandse heuvelrug heeft ons wederom versteld doen staan.



Excursie Lemelerberg (31-05)



De gelopen route van 4 à 5 kilometer langs de Lemelerberg en Achemerberg was een mooie route. Het landschap werd mooi uitgelicht door de zon wat de route nog aantrekkelijker maakte. Het was een geschikte wandeling voor kinderen door een verkorting die we hebben toegepast in de route. Een erg bijzondere waarneming waren de zandhagedissen. Het waren een mannetje (groen) en een vrouwtje (grijs) die bezig waren met een balts. Het was heel bijzonder om dit te bekijken. Verder waren er geen bijzondere planten-waarnemingen. Hetzelfde geldt voor de vogels. Al met al was het een mooie wandeling.





Pannenkoekenbakwedstrijd (31-05)



Er werden weer allerlei pannenkoeken gebakken, zoet en hartig, dik en dun. Wat leuk als de (klein)kinderen zo enthousiast zijn. Het spreekt voor zich dat de opa's en oma's de lekkerste pannenkoeken bakten. Die hadden tenslotte de



meeste en fanatiekste fans! Zij moesten de hoofdprijs delen!

Vleermuizen excursie (31-05)



Op de allerjongsten na ging iedereen mee met de excursie. Het was erg leuk georganiseerd door de voorzitter. Hij liet eerst van een app iedereen steeds hogere tonen horen. De oudere mannen vielen natuurlijk als eerste af, maar het was vooral opmerkelijk hoe goed de kinderen de hoge geluiden nog konden horen. Ook had de voorzitter een achttal bat-detectoren geregeld, zodat de kinderen

gewapend met een detector op jacht konden naar de vleermuizen. Natuurlijk hebben de kinderen het meest genoten, maar de begeleiders zeker niet minder.

Excursie Slootjescheppen (01-06)



Gewapend met schepnetten zijn we een dichtbij gelegen slootje ingedoken. De kinderen genoten enorm van het vangen van de waterdiertjes. Na een uurtje te hebben de geschept hadden we flink wat leuke



waterdiertjes gevangen in de emmertjes.

Onder andere hebben we een waterschorpioen bestudeerd. Verder zijn er kikkers, kikkervisjes, waterslakjes, bloedzuigers en zoetwatermosselen

gevangen en is er genoten van de eendagsvlieg. Dit was een zeer geschikte excursie voor kinderen. En zeker een aanrader als er veel kinderen bij zijn!



Eendagsvlieg